

Kära Ameliavänner!

Tack för att ni fortsätter hjälpa. Att det betyder mycket för Amelia och barnen är det ingen tvekan om.

Att även andra vill hjälpa till fick jag bekräftat för två veckor sedan då jag blev erbjuden att sända gåvor med en kör som skulle på turné till Kapstaden.

Bakgrunden är följande: Eva Niste som leder Vokalensemblen Espiro känner till vårt Ameliaprojekt. Hon har stor erfarenhet av kulturutbyte mellan Sydafrika och Sverige och var i Kapstaden när vi var där. Nu när hennes kör skulle möta sin vänkör Voices of Cape Town tänkte hon att det skulle kunna vara ett sätt att hjälpa Amelia.

(Några av er har träffat både Eva och de två körerna när de i höstas hade en workshop i Betlehems kyrkan. Det svängde verkligen rejält - vilka röster!)

Detta erbjudande kunde vi inte missa. Men vad skulle vi sända?

Jag kom ihåg ett samtal där Amelia berättade att skolväskorna gick sönder innan året var tillända p.g.a. den dåliga kvalitén på de väskor hon hade råd att köpa. Ryggsäckar fick det bli!

Efter att ha kontaktat ett flertal väskaffärer för att se om man var villig att skänka alternativt ge oss ett bra pris slutade det med att Wasséns Läder på Korsgatan lät oss köpa 40 ryggsäckar i härliga läckra färger för 2000kr. Ett rejält rabatterat pris som var deras sätt att bidra till ett gott ändamål. Jag rekommenderar varmt Wasséns!

Vi överlämnade ryggsäckar och en schal till Amelia och visste inte riktigt vem (kören eller vänner till oss) som skulle lämna över det hela. Kören hade ett fullt program och avståndet var långt.

Ni kan bara tänka er min glädje när jag ringer Amelia på Alla hjärtans dag och hon berättar att hon och barnen aldrig upplevt en sådan lycka som de gjort den dagen. Här kommer en kör på tjugo personer och överlämnar gåvor från deras vänner så långt borta och sjunger så underbart vackra svenska sånger.

"Please, Barbro thank all our friends. They are in our hearts."

Amelia berättade att innan kören lämnade gav de Amelia en gåva på 2000rand. En del av pengarna användes direkt för att inhandla en generator då strömmen stängts av samma dag. Detta händer ju som vi vet av och till när det inte finns tillräckligt med pengar till elräkningen. När vi talades vid på kvällen hade de just fått ljus i alla rum med hjälp av förlängningssladdar. Själv var hon helt slut men lycklig över allt som hänt.

Vi fick via sms från kören veta att inte ett öga varit torrt och att flera vill vara med oss som Ameliavänner.

Varma hälsningar i kylan från Barbro och Simon

