

# SAKHUMZI

## Children's Care Centre, Sydafrika

Nyhetsbrev 14 sep 2014

Kära Sakhumzivänner!

Vilken fantastisk sommarvärme vi haft och trots att det nu är september känns det fortfarande som sommar.

På Sakhumzi är det ännu ett tag till sommaren och värmen men Amelia tycker att allt flyter på och inget dramatiskt har hänt under vintern.

Nu gläder man sig åt skolbygget men väntar på byggnadstillståndet som dröjer. Det är bara att vänta säger Amelia för allt som har med myndigheter att göra tar tid.

Vi är redo att sända pengarna från New Hope så fort tillståndet kommer.

Här kan ni läsa New Hopes nyhetsbrev om Amelia och Sakhumzi

<http://admin.getanewsletter.com/t/pm/633895352963/>

Glöm inte att sätta "gilla" på newhope reseindustrins barnfond ni som är på facebook.

Ritningarna har nu kommit och de skiljer sig lite från offerten då myndigheterna haft vissa synpunkter. Huset kommer att ha ett stort klassrum, kök och kontor. Enligt myndigheterna måste man ha ett kontor men det kan naturligtvis användas till annat också säger Amelia.

Offertens fyra toaletter har blivit tre varav en handikappanpassad.

Vi kan berätta att Amelia grep tillfället i akt då några män, som arbetar på ett företag som sätter upp staket, erbjöd sig att på sin semester hjälpa henne med att sätta upp staket runt hela Ekukhanyeni.

Allt beslutades snabbt och material inhandlades. Först när arbetet på börjats ringde en orolig Amelia får att berätta att matpengarna vi sänt använts till staket.

Hon var rädd att vi skulle bli arga på henne men blev lättad och glad när vi istället berömde henne och skickade nya matpengar. Martin Phipps hade så lägligt sänt en större summa i juli månad så tillsammans med våra pengar kunde allt betalas.

Bifogar en bild så ni kan se att det är ett rejält staket på betongplintar.

Det inbjuder inte till klättring precis.

På vårt första styrelsemöte efter sommaren beslutades att det var dags att ge barnen en upplevelse av något slag och eftersom de älskar hoppborgen så sändes 5000kr, för den och mat av något slag,

tillsammans med matpengarna för september.

Här är Amelias svars-sms:

*himy freind whith out your help i dont nkow what i will be doing and the freinds that have good hearts like you please tell my freinds that i love them you are all very inportant in this house you bring joy and hapiness to these children when the food is not there i have crisis. With those words i love you all. god blessfromthe children and mama.*

Hon är stolt över att hon nu kan skriva själv och det viktiga är ju inte stor bokstav etc utan att bli förstådd.

Amelia fyller 73år idag och jag ringde upp henne i morse och gratulerade från oss alla. Hon blev mycket glad och sa att hon satt i sängen med de minsta barnen omkring sig och bara njöt av att vara med dem. Söndagar brukar hon ta det lugnt så att födelsedagen inföll på en söndag var perfekt. Lite firande skulle det bli senare idag.

Den planerade "Höstkonserten" får tyvärr skjutas på framtiden men "Julbord på Hällsnäs" kvarstår och preliminärt datum är satt till söndagen den 7 dec kl 15.00 - mer information följer.

Vi hoppas att många av er har möjlighet att komma.

Som avslutning vill jag ännu en gång citera några rader ur Stefan Einhorn's bok Medmänniskor - som jag varmt rekommenderar.

"Det har också visat att vi faktiskt njuter av att göra gott för andra. Forskning med så kallad magnetkamera har påvisat ett intressant fenomen som äger rum i våra hjärnor när vi till exempel bestämmer oss för att donera pengar till välgörande ändamål. Då aktiveras nämligen belöningscentrum i hjärnan som är kopplat till upplevelser av njutning. Detta så kallade mesolimbiska system blir stimulerat av bland annat god mat, sex och narkotika – **och** av att vi gör något gott för medmänniskor som vi inte känner. Det har också visat att denna region i hjärnan blir mer stimulerad av att vi ger en gåva än att vi får."

Detta är väl en bekräftelse på det vi känner – eller hur?

Kom ihåg att vi finns på hemsidan <http://www.sakhumzifriends.org> (som just nu uppdateras av Sören som skapat den) med länk till bloggen [www.ameliasvanner.blogspot.se](http://www.ameliasvanner.blogspot.se) men också på facebook Amelias vänner/Sakhumzi friends.

Både blogg och facebooksidan sköts av styrelsemedlem Helena.

Varma hälsningar från Amelia och styrelsen/Barbro

