

Nyhetsbrev 11 maj 2014

Kära Sakhumzivänner!

Igår talade jag med Amelia som är mycket glad över att vi arbetar med att få skolbygget till stånd. Marie och Göran Grell har lyckats finna sponsorer till projektet och styrelsen har påbörjat samarbetet med dem. Om vi kan få hjälp med själva bygget kan Amelias vänner kanske lägga kraften på inredningen. Det känns mycket spännande och mer detaljer kommer snart.

Amelia berättar att sommarvärmen nu definitivt är över. Dagarna är soliga men nätterna är kalla och varma kläder behövs särskilt på mornarna. Husen är inte uppvärmda ännu så det är bara runt 15grader inomhus.

Sydafrikas 5:e val som demokrati har hållits och Amelia tillsammans med andra seniorer fick rösta först. De av ungdomarna som hade åldern inne fick rösta senare på dagen. Det var första gången för dem som föddes i frihet dvs efter apartheid -The Freedom Generation.

Amelia talar gärna om deras älskade Mandiba och att han såg till att hon fick hjälp när hon som mest behövde det.

Jag frågade henne om hon visste att Sverige var det första land utanför Afrika som han besökta efter sin frigivning 1990. Han tackade det svenska folket och sa: "Idag är det många som vill vara våra vänner. Och det gläder oss. Men vi glömmer aldrig dem som gav oss sitt stöd när vi hade det svårt."

Jag berättade att Sverige ensamt gav mer pengar än Europas stora länder tillsammans och redan på 50-60talet började engagemanget mot apartheid bland svenskarna.

Amelia lyssnade och sa: "Det här visste jag inte. Jag måste berätta det för barnen. Tänk att Sverige stötte oss i vår kamp och under 10år har ni Amelias vänner stött Sakhumzi och är dessutom de största givarna!"

Nog kan vi känna oss stolta.

Som vi tidigare berättat är barnens tandstatus inte det bästa men nu har Ewa Aulins ansträngningar att få en tandhygienist att komma ut äntligen blivit av. Amelia var mycket tacksam och berättade att det skulle bli fler besök. Tack Ewa!

Trädgårdsprojektet Abalimi rullar på och Veronica har nu fått diplom efter avslutad kurs. Alla ser fram emot stödet från Abalimi som kommer att ge större skördar.

Tack för alla bidrag stora som små. Det blir alltid en glad överraskning när lite större summor dyker upp och ger oss en liten buffert. Tack Greta och Owe, Fredrik och Karolin och Cuben Utbildning. Tack också kära Dorothy för att du fortsätter sticka dina fina dockor och skickar oss dina bidrag. Nästa utställning måste vi komma ihåg att informera alla om.

Tack också till er som skickat in medlemsavgiften.

Bifogar protokoll från årsmötet samt stadgar efter stadgeändringen av §3 Syfte: att stödja Sakhumzi Educational Center (tidigare barnhem) samt Ekukhanyeni.

Kom ihåg att vi finns på hemsidan <http://www.sakhumzifriends.org> med länk till bloggen www.ameliasvanner.blogspot.se men också på facebook Amelias vänner/Sakhumzi friends.

Både blogg och facebooksidan sköts av styrelsemedlem Helena.

Amelia vill att vi skall veta att: "Hon är så lycklig över stödet från Amelias vänner och de har njutit av alla besök och allt som gjorts för barnen. Med Eva, Ewa och Jan samt familjen Grell på plats och alla ni bakom känns det som om vi är ett bra team och jag behöver inte bära allt själv."

Hon har förstått att det kommer att dröja ett tag innan det blir ytterligare besök av svenskar och är ledsen över att den fina familjen Grell snart återvänder till Sverige.

Varma hälsningar från Amelia och styrelsen/Barbro

Ps Ibland får vi meddelande om att brev inte levererats så om ni saknar nyhetsbrev hör gärna av er så vi kan stämma av mailadresserna.