

SAKHUMZI

Children's Care Centre, Sydafrika

Nyhetsbrev 8 september 2013

Kära Sakhumzivänner!

Tänk att sommaren blev såå lång och såå varm! Förhoppningsvis har vi fyllt på med kraft så vi kan ta nya tag för att hjälpa våra vänner på Sakhumzi.

Amelia tycker att det mesta flyter på bra och barnen har varit ovanligt fria från förkylningar denna vinter.

Själv har hon tyvärr fortsatt oroa sig över vad myndigheterna kommer att kräva vad gäller upprustning av Sakhumzi Educational Center.

Vi fick just ett sms som sa att en inspektör skulle besöka henne den 9/9 och hon bad oss tänka på henne för mannen som kommer har hon inte någon god erfarenhet av.

Amelias vänner har skickat extra pengar om det krävs att hon omedelbart måste åtgärda något.

Till den 9/9 skulle hon, om hon inte åtgärdat allt, dragits inför domstol och betala böter på R 10000. Men eftersom hon först den 9/9 får veta vad hon mer behöver göra bör hon ju inte få några böter. Eller hur?

Tyvärr kan man inte vara säker men Amelia har lovat ringa när hon vet mer.

Det är sorgligt att man inte tackar henne för vad hon gjort utan ger henne än mer oro och arbete.

(Jag såg att det stod 9/7 på ett ställe i förra brevet men det skulle vara 9/9.)

Vi vet ju att det finns fler som engagerat sig i barnens framtid bl a en amerikan Stu som träffade Amelia och barnen i samband med filminspelningen med Clint Eastwood. Genom honom får vi också bekräftelse på alla förbättringar som skett. Han har varit på besök och liksom våra Ameliavänner lekt med barnen, talat med Amelia och löst problem på plats.

Amelia talar ofta om att hon vill att volontärer från andra länder tillbringar en tid med dem och visar barnen att det finns en värld utanför Mfuleni.

Att de ger av sina kunskaper och knyter band till barnen.

Just nu har de haft besök av en lärare från England som tillsammans med barnen börjat odla grönsaker på en liten plätt.

Barnen är helt förundrade över hur små frön blir till bönor sallad etc. Att sol och regn gör det möjligt var en nyhet för dem. Amelia uttryckte sin förtjusning över att denna lärare åt med dem och älskade maten de lagade.

Som ni vet har vi fått lägga våra planer på att de skulle bli självförsörjande på grönsaker åt sidan, då man inte kunnat avdela mark för det men detta projekt visar på behovet.

Det känns bra att veta att vi inte är ensamma i detta arbete men som vi tidigare nämnt så är vår hjälp något som kommer varje månad och Amelia kan också höra av sig om något oförutsett inträffar. Tack vare era bidrag så har vi en buffert för detta.

Så här kan hennes sms se ut när vi lovat hjälpa henne med en oförutsedd utgift.

Short of words to thank you all!

Please love us for allways

I will have a god sleep for to night!

I thank the board and all the friends of Sakhumzi

I will talk to you soon!

Nyligen berättade Amelia att efter det att Nelson Mandela blivit president var hon i så stort behov av hjälp att hon skrev till honom. Han svarade redan efter tre dagar!

"One week later I received some amount of money and he blessed the place. This boosted me very much – it was a dream come true. After this help started coming from all over."

Bland alla som kom till hennes hjälp var vi - Amelias vänner!

Amelia är lite av en filosof och så här ser hon på varför hon gör det hon gör:

"Det är viktigt att vi tar hand om barnen för de är framtiden. Utan barnen kan inget växa. Barnen tar över efter de gamla och det växer och växer generation efter generation. Jag ser det som min uppgift att ge barnen ett gott liv och bättre förståelse för livet."

Varma hälsningar från styrelsen/Barbro

PS Helena meddelar att man kan gå med i Amelias vänner/ Sakhumzi friends på facebook .