

Kära vänner, god fortsättning på det nya året!

Det var ett tag sedan vi sist hördes av och mycket har hänt både ute i världen och här hemma. Vi hoppas att ingen av er drabbats av någon svår förlust. Ingen av oss är dock oberörd, vilket också visat sig i människors stora önskan att få hjälpa till på alla sätt. Det känns underbart att få ytterligare bekräftelse på att vi bryr oss om varandra. Amelia har över julen också fått känna av att vi är många som bryr oss om henne och hennes barn.

Tack för den extra julgåvan! Vi sände 3400 kr i början av december och hoppades att det skulle kunna gå till julklappar. Amelia valde dock att ta en del av pengarna till vatten- och elkostnader för några månader eftersom det är det svåraste att vara utan. Det gjorde att hon kunde koppla av och som hon sa: Om jag är glad och inte oroar mig mår barnen också bra.

Det visade sig att barnen ändå fick något extra över jul. De små (50stycken) fick var sin julklapp av några av Amelias vänner i Kapstaden. De större barnen fick chans att göra något som de önskade. Det är viktigare för dem än julklappar enligt Amelia.

Dessutom fick alla barnen gå på cirkus, något de aldrig förut gjort. Simons bror Martin och hans fru Sophie (som tillbringar några månader i Kapstaden) tog dem dit i omgångar. Enligt Amelia var det en fantastisk upplevelse för dem. Inte bara cirkusen som sådan men att någon brydde sig så mycket om dem.

Cirkusutflykten var inte det enda Martin och Sophie gjort, de har också tagit alla till stranden, också det i omgångar och med hjälp av några vänners bilar. De säger att barnen till en början var blyga, ovana vid så mycket uppmärksamhet, men allt eftersom kom de varandra närmare.

De har också videofilmat Amelia och barnen och eftersom Sophie när hon inte är mammaledig arbetar som filmproducent kan det tänkas bli något bättre än en vanlig amatörfilm. Vi hoppas få se resultatet när de kommer tillbaka i mars. Snart åker mina svärföräldrar ner för att hälsa på och de kommer också att hälsa på hos Amelia.

När vi besökte Amelia kunde vi märka att förskolebarnen hade väldigt lite stimulans i form av lekmaterial för gruppaktiviteter. De är ju hela tiden i grupp eftersom utrymmet är begränsat. De kastade boll sittandes i en ring på cementgolvet. En färgglad plansch hängde på väggen men det var allt.

Finns det någon som har kunskap om vad för slags lekmaterial det finns på våra förskolor idag? Kanske någon till och med har tillgång till sådant som inte används längre. Hör i så fall av er för det vore roligt om vi kunde berika barnens tillvaro ytterligare.

Många varma hälsningar från Barbro och Simon