

Kära Ameliavänner!

Jag vill börja med att berätta om vår Ameliaträff den 1:a juni. Trots strålande väder då mycket annat lockade var vi ändå ett 40-tal Ameliavänner som träffades på Öjersjö Brunn skola - vilken idyll. Lyckliga de barn som går där. I "värdshuset" var det trivsamt ordnat med småbord och hembakt- och godisbuffé som Lisette med kolleger och andra Ameliavänner bidragit med. Det var bara att glömma bikini.

Lisette hade ordnat en liten utställning av föremål som hon köpt i Sydafrika. Flera av oss önskade att de var till salu. Detta är kanske en tanke. Tänk om barnen på Sakhumzi kunde producera saker som vi sen kunde köpa. Det är ofattbart vilka vackra saker man kan göra genom att återvinna sådant som vi ser som skräp.

Efter välkomnade och lite information var det dags för fika medan Simon sålde slut på de 200 lotterna. De lyckliga vinnarna kunde konstatera att priserna var av hög klass. Tack till Marie Stjernström AAK, Peter Johansson Compagniet restaurangtillbehör, Mollösunds värdshus, Thorsten Bengtsson, Maria Larsson och Katarina Alenäs för de fina priserna ni skänkte.

Förutom afrikanska toner fick vi uppleva afrikansk "gumboot" dans. Den uppstod i guldgruvorna där man arbetade i totalt mörker och var klädda i gummistövlar p.g.a. allt vatten. Man förbjöds att tala med varandra men kommunicerade istället genom att slå på och stampa med stövlarna.

Vi fick det hela väl demonstrerat av några flickor på skolan. Bra jobbat flickor!

Nästa punkt på programmet var bilder och filmer för att visa på det stora engagemang som skolans elever har när det gäller Sakhumzi. Det var rörande att höra dessa elever skicka hälsningar till barnen där nere och se dem panta stora mängder burkar för att bidra till barnkalaset. Helena Ekstrand som är lärare på skolan visade och berättade. Hon har också startat en Ameliablogg www.ameliasvanner.blogspot.com som ni bara måste gå in på. Här finns information om Sakhumzi och bildspel med musik så att man kan lätt kan visa någon som är intresserad.

Lisette visade både film och bilder från sitt senaste besök i Kapstaden. Hon gav oss också en levande bild av livet på Sakhumzi. Det var både underbart och skakande. Underbart att se alla dessa friska och glada barn men skakande att se hur de bor och hur mycket som saknas. Det är krävande att ta hand om så många barn på en så begränsad yta. Amelia och hennes "hjälp" arbetar oavbrutet enligt Lisette och ljudvolymen är oerhörd. Vilket vi fick ett smakprov på.

Innan vi skiljdes åt diskuterade vi hur vi ser på framtiden. Vi kom fram till att fortsätta med det vi hitintills gjort d.v.s. skicka ett månatligt belopp som Amelia disponerar över och som främst går till det dagliga uppehållet. Medan den nystartade fonden som just nu uppgår till 10000kr (varav 2000kr lottförsäljning, 2800kr fikabuffé från träffen) kan användas till riktade projekt som t.ex takomläggning.

Det visade sig finnas ett visst intresse av att åka ner till Kapstaden och förutom semester och allt vad det innebär göra en insats på Sakhumzi. Lisette har gjort lite beräkningar om kostnader för en sådan resa. Är ni intresserade så kan det bli möjligt om något år.

Lisette har också tagit reda på hur vi kan söka stöd från Forum Syd för ett specifikt projekt. För detta krävs mycket tanke- och pappersarbete så det får ta den tid det tar. Om någon har erfarenhet av sådant arbete så hör gärna av er.

Onsdagen den 18/5 berättade Amelia att de haft vinterns första skyfall - i form av hagel! Barnen blev väldigt glada över detta vita täcke men Amelia befarade det värsta. Mycket riktigt, det hade regnat in. Mattan i lekrummet fick rullas undan och alla hjälptes åt att torka upp. Lekrummet som har en stor gallergrind används förresten som garage under natten! Detta för att inget skall hända med bilarna.

Amelia berättade också att spisen nu var lagad. Det var särskilt viktigt med tanke på att vintern nu gjort sitt intåg.

Lisette var hos mig den här kvällen och hade också ett långt snack med Amelia som inte ville sluta prata. Hon känner ännu starkare stödet från Amelias vänner nu efter det att Lisette varit där. Och hon hälsar till alla som hon alltid gör. Glädjande nog kan vi även denna månad skicka 10000 Rand. Har vi klarat halva året så skall vi nog kunna fortsätta resten av året. Eller ?

Vi önskar er alla en fortsatt fin sommar

Många varma soliga hälsningar från Barbro och Simon