

Kära Ameliavänner!

För femte gången har jag kunnat sända 5000 rand. Tack alla ni som fortsätter med era bidrag. Jag skulle så gärna vilja tacka er mer personligt. Vilket ibland är möjligt men många gånger får jag nöja mig med att heja på avstånd. Det är dock lika roligt varje gång jag i t.ex. en konsertpublik ser den ena Ameliavännen efter den andra.

I förra brevet skrev jag om min önskan att sända Amelias barn den stora bag med dockor (av olika kön och kulör) och puzzel etc. som Margareta Nordin fått från en förskola. Mitt problem var att kostnaden skulle bli alltför stor. Till min undsättning kom Johan Lindberg, som hade vissa kontakter, och lovade att ta hand om det hela, även kostnaden. Simon och jag lämnade väskan som vägde ca 15kg till Johan som ordnade med emballage och adresslappar (så att den inte skulle komma på villovägar) och tre dagar senare skrev Amelia " The parcel from Sweden has just arrived. The dolls are great, everyone loves them. Please thank all at the preschool and others who made it possible."

Innan väskan gick iväg lyckades vi trycka ned ytterligare fler leksaker. Från Annorlunda Leksaker på Linnégatan köpte jag lite begagnade träleksaker samt fler dockkläder. När jag berättade om Amelia och barnen fick jag av den mycket trevlige mannen i butiken ett rejält reducerat pris. Han skickade också med nappflaskor till dockorna samt en fin babydocka som tillhört hans barn. Från min kusin Christina Skoog fick jag många fina gosedjur som också agerade som stötdämpare. Fast i den proppfulla väskan lyckades Johan ändå klämma ned ytterligare några små djur.

Amelia berättade att det blev stor uppståndelse när lådan kom. Att den dessutom kom från ett land som låg så långt borta var väldigt spännande. Dessa saker kommer att glädja många barn länge.

Pengarna från KiV konserter med Lill kommer troligtvis att användas till inköp av bil och reparation av den nuvarande bilen. Amelia vill inte ha en bil som ser för fin ut eftersom det då finns risk att den blir stulen. Nyligen blev en minibuss som donerats till en annan välgörenhetsinrättning "highjacked". Samtliga i bussen även några i rullstol lämnades vid vägkanten och biltjuvarna skrattade och sa: Ni kan väl skaffa er en ny från era välgörare. Ja, så är verkligheten för Amelia. Men den är också vänner som de hon har i Sverige. Det upprepar hon ofta.

Med många varma försommarhälsningar från Barbro och Simon