

Kära vänner!

Det är länge sedan jag skrev men pengarna har skickats varje månad. Vi skickar ju mellan 2000-2500rand som mestadels går till mat och är en stor trygghet för Amelia som vet att hon kan lita på att något kommer i slutet av varje månad. Hon upprepar ständigt hur tacksam och överväldigad hon är över detta.

Glädjande nog har vi blivit fler Ameliavänner bland annat p.g.a. Kören Espiro som överlämnade ryggsäckarna och sjöng för Amelia och barnen. Simon och jag önskar alla nya vänner välkomna.

Tack vare att vi har blivit fler och många betalar 100kr per månad fanns det plötsligt mer pengar än vanligt på kontot. De sista månaderna har jag till min glädje kunnat skicka 2500rand.

Talade med Amelia imorse och berättade att vintern äntligen var slut och att sommaren var här. Hon blir som alltid förvånad över att allt är omvänt. För henne är vintern där och trångboddheten blir då ett ännu större problem. Glädjande nog kan detta problem kanske lösas inom en snar framtid. Före jul berättade jag om det lilla hus, ett rum och kök, som hon fått och som hon hoppades kunna bygga till med fyra rum. Drömmen är att hon skall bo där med de stora flickorna. Hon erkänner nu att hon behöver lite lugn och ro ibland. När jag talade med henne hade hon bronkit och åt antibiotika. Flera av barnen var också sjuka men så är det ju alltid på vintern.

Jag fick veta att en tillbyggnad skulle kosta 90 000rand och att en klädbutik i Kapstaden är villig att bidra med 30 000rand. Detta under förutsättning att man kan få ihop resterande summa.

Det är för tidigt att säga något säkert men den summan kan nog komma från överskottet av konserter i april med Konsertkör i Väst och Lill Lindfors (som uppträdde utan ersättning). Körmedlemmarna lyckades sälja biljetter till två så gott som fullsatta konserter i Vasa kyrkan. Bra gjort!

Göran Håkansson i kören är den som tagit initiativet till att överskottet skall gå till Amelia, vilket Simon och jag är väldigt glada över. Han och hans fru Ann-Marie har mycket lång erfarenhet av att bistå ett barnhem i Brasilien. Detta barnhem är nu mycket välfungerande tack vare alla insatser.

Pengarna från konserterna, var det tänkt, skulle gå till något annat än mat och kläder etc. Tidigt diskuterades möjligheten att bistå med en tillbyggnad då de är mycket trångbodda. Amelia väntar nu med spänning på att få klartecken från oss. Göran gör ett fantastiskt arbete med att få kontakt med personer som på plats kan ansvara för att allt blir gjort på bästa sätt. Jag kommer att berätta mer om detta när jag vet mer.

När vi startade Amelias vänner för två år sedan hade vi en dröm om att få ihop 100 personer som gav 50kr/månad. Idag är vi omkring 70 men eftersom många ger mer än 50kr så har vårt mål på sätt och vis uppnåtts. Vad vi inte hade räknat med var de ringar på vattnet som bildats i form av: bidrag till böcker och skolavgifter på 10000kr, besök av kören Espiro med gåvor sång och hälsningar, extra pengagåvor då och då samt nu Konsertkör i Västs bidrag till tillbyggnad. Dessutom fick Simons bror och fru vetskap om Amelia när de köpte hus i Kapstaden och flera gånger har de hälsat på och tagit ut barnen på utflykter. De kommer att fortsätta bistå Amelia tillsammans med mina svärföräldrar som också varit och besökt Amelia. Min svärmor försöker bilda en stiftelse i England till Amelias förmån. Där kan man få skatteavdrag om man ger till välgörenhet. Så glädjande nog blir vi fler och fler.

Ett stort tack för att ni fortsätter sända era bidrag och en riktigt skön sommar önskar vi er alla !!

Barbro och Simon