

Nyhetsbrev 12 juli 2013

Kära Sakhumzivänner!

Ja nu har äntligen sommaren kommit på allvar och vi hoppas ni har möjlighet att njuta av den.

Amelia och barnen har det kallt och regnigt men med allt som gjorts av förbättringar, bl.a. tack vare Amelias vänner, blir vintern inte fullt så svår.

Vad som hänt sedan senaste nyhetsbrevet är att även Andile nu klarat körkortsutbildningen och väntar liksom Anathi på tid för uppkörning.

Andile och Amelia har också haft en lång diskussion om hans framtid och han har insett att han skulle ha bättre möjligheter till arbete om han startade eget i Mfuleni. Han tänker sig till en början försäljning av mindre verktyg och batterier och allt eftersom han får in pengar kan han köpa ytterligare material. Det finns ännu inte någon sådan affär i Mfuleni och den skulle kunna ligga i anslutning till Ekukhanyeni så att man kan hålla ett öga på den. De kunskaper han redan har och verktygslådan kommer att vara användbara i verksamheten.

För att kunna starta eget krävs en ettårig kurs för R 7000. Kursen startade i maj och styrelsen beslutade sända denna summa.

Så fort kursen är slut planerar han öppna sin affär.

Man kan inte säga annat än att han är driftig och inte rädd för hårt arbete men han känner att Amelias vänner tror på honom och det betyder mycket.

Elkostnaderna har under ett tag varit mycket höga och R 1000 har räckt bara en vecka. Man har därför bytt från 3 fas till 2 fas som är billigare och hoppas det skall göra skillnad.

Tyvärr har Amelia varit lite hängig på sista tiden men säger att det inte är något allvarligt fel på henne utan orsakat av oro.

Sedan man begränsade antalet barn som får sova på Sakhumzi har man inte längre benämningen Childrens Home utan Educational Center. Nu visar det sig att myndigheterna kräver ännu en genomgång av verksamheten och detta kommer att kosta.

När The Childrens Act gick igenom kontrollerade man bl.a. brandsäkerhet och sanitet men nu vill man göra detta igen. Godkännande från tre myndigheter krävs för att verksamheten inte skall vara olaglig.

Amelia har fått veta att hon just nu bedriver illegal verksamhet och är förstås mycket upprörd och tycker att hon straffas för den insats hon gjort. Istället för ett tack från staten får hon veta att hon kommer att kallas till domstolsförhör den 9 juli och har hon då inte åtgärdat vad som bestämts av dessa myndigheter kommer hon att få betala R 10000 i böter.

Vi i styrelsen blev naturligtvis också upprörda och undrade om man kunde stötta Amelias sak genom att någon person med kunskap och myndighet kunde tala med myndigheten eller skicka en skrivelse men tyvärr är Amelias erfarenhet den att sådant bara förvärrar saken då det handlar om maktmissbruk och korruption.

Hon har redan betalt R4000 för ett certifikat och två återstår, vilka summor det handlar om vet man inte ännu. Dessutom vet vi inte vilka förbättringar som kommer att krävas och vad de kommer att kosta. Det kan vara målning av hus, nya elledningar, slamsugning, nya toaletter etc och med största sannolikhet en ny minibuss. När Amelia försöker skynda på det hela för att bli klar innan 9 september får hon till svar att de gör det i sin egen takt.

Styrelsen beslutade därför sända pengar omgående så att Amelia kan påbörja arbetet med t.ex. slamsugning och för att kunna betala för ett certifikat från brandmyndigheten, som gjort inspektion. När de ringer och säger att det finns ett att hämta då gäller det att handla snabbt för förseningsavgift tillkommer annars.

Då kursen varierat en hel del under åren har styrelsen beslutat att i fortsättning skicka 12000SEK/mån istället för R12000 som vi gjort hitintills.

Tack till alla trogna månadsgivare men också tack till er som vid större händelser som födelsedagar, bröllop, dödsfall och nu också Göteborgsvarvet, tänker på våra barn på Sakhumzi.

Sedan Amelia fick en mobil känns det som om hon och barnen kommit närmre. Hon sänder små meddelande men ber om ursäkt för sin stavning och behöver ofta hjälp från barnen.

Så här kan ett sms från Amelia se ut:

Dear barbro if onlyi could open my haert to show you the way that i appriciat evry bodys help let alone when i get eva and ewa and her husband visiting its always like they are a famely to me and the children i dont now what i can do to thank you all you are bread of life in our lives always remember that we love youall amelias friends

Vår hemsida som Sören gjort kan nu användas och vi tackar honom för detta gedigna arbete. Adressen är www.sakhumzifriends.org och från den finns länk till Helenas blogg www.ameliasvanner.blogspot.com där de senaste nyheterna kommer att finnas. Glöm för all del inte att gå in och se Evas filmsnuttar från Ekukhanyeni och särskilt den där Amelia tackar oss.

Vi håller på att finslipa hemsidan t.ex är det inte längre 35 år som Amelia hållit på utan närmre 45 så ha tålamod och om ni har synpunkter så hör gärna av er.

Somriga hälsningar från styrelsen/Barbro