

2010-10-04

Kära Sakhumzivänner!

När jag ringde Sakhumzi igår var Amelia hos tonårspojkarna, som ju bor för sig själva, för att se till att de kom i säng i tid. Det har varit skolstrejk i tre veckor, för att lärarna kräver högre lön, men idag måndag börjar skolan igen.

Queenie som jag talade med berättade att de alla har fått arbeta hemma med sina uppgifter för att inte komma efter men det är inte helt lätt att få studera i det huset.

Hon sa förresten också att ytterligare tre flickor gärna vill läsa vidare efter högstadiet.

Medan vi pratade kom Amelia hem och berättade att vårt extra bidrag förra månaden resulterat i att alla toaletter nu var installerade och el-ledningar dragits på den nya tomten. Nu skall hon kontakta kommunen som skall se till att elkabel dras fram till tomtgränsen.

Planeringen av bygget fortskrider och Amelia är nöjd med samarbetet och införstådd med att det tar tid.

Det fullständiga namnet på det nya hemmet blir Ekukhanyeni Early Childhood Development Center, förkortat Ekukhanyeni ECD Center.

(Ekukhanyeni är Xhosa och betyder Place of Light).

Under september har Sakhumzi haft besök av många svenskar då två grupper om ca 40 personer från White arkitekter AB guidats runt av bl.a. Amelia.

Hon bad mig sända hälsningar och varmt tack för det intresse de visade barnen och hennes berättelse och inte minst för pengar som samlats in av besökarna.

"Det var underbart att de promenerade till den nya tomten och lekte och sjöng med barnen. De blir så glada och upprymda när vi får besök och talar om det länge efteråt. Det är viktigt att de får se andra människor än de som bor här.

Det är ju sällan barnen lämnar Mfuleni"

Amelia uppskattade också att hon blev inbjuden till en middag med White även om hon måste tacka nej. Det var långt att köra och det skulle bli sent innan hon kom hem igen. Dagen börjar mycket tidigt på Sakhumzi och det betyder också tidigt i säng.

Vi instämmer med Amelia och tackar er alla på White för att ni tog er tid trots att vistelsen i Kapstaden var kort och programmet digert. Särskilt tack till Nonna Klasander som är vår kontaktperson.

Så här skrev hon efter besöket. "Hela resan blev väldigt lyckad och besöket på Sakhumzi var verkligen en av höjdpunkterna! Vi blev väldigt väl emottagna och jag vet att alla tyckte det var en stark upplevelse.

Hela hemmet utstrålar godhet och värme. Jag skickade runt ett kuvert i bussen på vägen dit och vi kunde lämna ett kuvert med lite över 4500 Rand till mamma Amelia.

På vägen därifrån delade jag ut informationsbladet i bussen och det togs väl emot. Jag tror att några vill bli stödmedlemmar. Vi får hoppas att de gör slag i saken."

Ännu en grupp skall besöka Sakhumzi snart och de är mycket välkomna hälsar Amelia.

Vi hälsar också alla välkomna som medlemmar i Amelias Vänner där ditt bidrag litet som stort betyder mycket. Genom våra nyhetsbrev kan du följa vad som händer på Sakhumzi.

Läs mer om oss på [www.ameliasvanner.blogspot.com](http://www.ameliasvanner.blogspot.com)

Kontakta oss på [ameliasvanner@gmail.com](mailto:ameliasvanner@gmail.com)

För gamla som nya vänner vill jag tipsa om ett klipp på youtube från 2008.

Ed Suter filmade på Sakhumzi när Martin och Sophie Phipps bjöd på hamburgerkalas. [www.youtube.com/watch?v=76DyyMolZFg](http://www.youtube.com/watch?v=76DyyMolZFg)

Lisette meddelar att ännu en burk nu med 268kr lämnats in till henne från Filippa, Alice och Klara på Öjersjö Brunn skola.

Tack tjejer för att ni tänker på era vänner på Sakhumzi!

Vi har börjat planera för vår basar så hör av er om ni kan tänka er att baka, sälja något eller skänka vinster till lotteriet.

Dorothy Ullén som med sina stickor skapar de mest fantastiska dockor, som hon sedan säljer till förmån för Sakhumzi, visar gärna hur hon gör sina fina tomtar.

Enligt henne är de lättstickade för någon som är van att sticka.

Mer om basaren kommer i nästa brev.

En liten påminnelse om att man fortfarande kan köpa värdebevis.

Gå in på [www.medvetnapresenter.se](http://www.medvetnapresenter.se) klicka värdebevis, utsatta barn

Välj Sakhumzi leksaker 150kr eller skoluniform 299kr

Värdebeviset postas direkt till den ni önskar.

Sara Janssons smyckekollektion Hope finns fortfarande att beställa på <http://www.desajn.dinstudio.se/> och kom ihåg att hela förtjänsten går till Sakhumzi. Tack Sara!

Många varma hälsningar från styrelsen /Barbro

Amelias vänner plusgiro 4146312-6 bankgiro 356-1529