

Kära Ameliavänner!

2010-01-31

Jag skriver till er för att klargöra några administrativa frågor. När vi registrerade *Amelias Vänner ideell förening* var det för att ge oss möjlighet att söka pengar från t.ex. Forum Syd och olika företag och för att visa att vi är seriösa.

Vad som krävs av en ideell förening är ett medlemsregister och medlemsavgift som visar vilka som valt att vara med. Vi har utgått från att alla som var med innan vi blev en ideell förening vill fortsätta vara med även efter och för att bekräfta detta betalar man då in medlemsavgiften. Vilket många av er redan gjort.

Vår medlemsavgift är 100 kr/år/person men 200kr/familj. Men om man känner att det blir för mycket så låt en eller två månadsinbetalningar bli medl.avg. Det måste nämligen synas att insättningen avser medl.avg.

Kom ihåg att man kan vara endast medlem och ändå få nyhetsbrev och erbjudanden.

Vi har ju redan ett medlemsregister genom mailadresserna och för dem som inte har mailadress har vi hemadresser men vi behöver komplettera så att vi har allas hemadresser (även om vi försätter använda mailadresserna). Min önskan är därför att ni mailar era hemadresser till mig barbro.phipps@bostream.nu så att jag kan skriva in dem i registret.

Självklart kommer vi inte att lämna ut registret till någon annan utan använda det som vi gjort hitintills, för att skicka nyhetsbrev.

Senaste nytt från Sakhumzi är att Simon nu hittat en sånglärare som skall åka ut till Sakhumzi och sjunga med barnen och vi ser fram emot att få höra resultatet när vi åker ner. Vi hade hoppats på en konsert med Lill och barnen men trots mycket engagemang från Göran Håkansson's sida har vi ännu inte funnit någon där nere som är villig att hålla i det. Är det någon som har skandinaviska kontakter i Kapstaden så hör av er. Det är synd att inte kunna ta emot Lills generösa erbjudande.

I mitt senaste samtal med Amelia sa hon att barnen kanske kunde lära sig några sånger på ert språk - engelska. "För jag vet att alla i Europa utom Tyskland talar engelska." När jag berättade hur det förhöll sig blev hon mycket förvånad och sa hon: Va sa du att ni talar? Swedish?? Vi skrattade gott.

Bifogar en bild av Dorotheys julkrubba som inköptes av Majornas bibliotek där utställningen hölls. Dorothy har lyckats sticka och sälja för ytterligare 2500kr och är redan inbokad för en ny utställning sista veckan i nov och första i dec. Dorothy, jag förstår inte hur du gör det men: stort TACK!

Många varma hälsningar i vinterkylan från styrelsen/Barbro

