

Kära Ameliavänner!

Talade med en tacksam Amelia häromkvällen, pengarna kom som vanligt väldigt lägligt.

Hon var glad att jag ringde så hon kunde berätta om sin nya plan att odla grönsaker på den tomt som hon nu äntligen äger. Marken fick hon när föräldrarna till ett av barnen dog i AIDS. Hennes dröm är att trädgården skall ge Sakhumzi ett välbehövligt tillskott av grönsaker men också ge barnen en möjlighet att lära sig hur man odlar. Som lärare tänker hon engagera några äldre kvinnor med erfarenhet av jordbruk. Dessa skulle då som ersättning få en del grönsaker. Pensionen som de får är 600 rand i månaden (i det närmaste omöjlig att leva på) samtidigt som de ofta tar hand om barnbarnen, då deras föräldrar är sjuka. Amelia har nästan dagligen kvinnor som knackar på och ber om vilket arbete som helst för en tallrik mat till barnbarnen. Hon talar också om att *give back to the community*. *Vi är bara starka om vi stöttar varandra och alla måste bidra med det dem kan, litet eller stort.*

Som vanligt när Amelia är kreativ måste vissa problem lösas innan det är möjligt att genomföra.

Trädgården måste inhägnas för att förhindra stöld. Staket måste alltså sättas upp. Men för att staketet inte skall stjälas måste någon bo på tomten för att vakta det dygnet runt. Alltså måste man samtidigt med att staketet sätts upp få ett hus på tomten. (Och vi tycket att livet kan vara knöligt ?!)

Amelias lösning är ett färdigt litet hus som bara kan lyftas dit. El kan dras in samma dag och simsalabim: risk för stöld elimineras och man kan börja odla.

Jag har bett henne räkna ut vad allt detta kan kosta. Kanske det är något som vi kan söka pengar för genom t.ex. Forum Syd.

För att söka pengar krävs att man har ca 10% av den summa man söker. Som en grundplåt till denna summa vill vi i styrelsen föreslå en årsavgift på 100kr/familj. Vi hoppas att ni också tycker att det är en bra idé.

Jag tror att det är dags att presentera styrelsen i Amelias Vänner. Den består av:

Lisette Svensson ordförande

Robert Säll sekreterare

Barbro Phipps kassör

Helena Ekstrand suppleant

Mikael Svensson suppleant

Simon Phipps suppleant

Styrelsen önskar också feed-back på vad vi hitintills gjort och önskemål om vad vi mer kan göra. Vi kommer att ha årsmöte till hösten då det finns möjlighet att diskutera detta men vi tar tacksamt emot era åsikter när som helst.

Vi har redan fått önskemål, från några barnfamiljer, om att kunna ha ett eget fadderbarn. Och vi förstår verkligen deras önskan men med tanke på att Sakhumzi är ett hem och inget barnhem blir det svårt att ge några barn mer uppmärksamhet. Vad vi föreslår är att man från bilderna på bloggen kan välja att se något av barnen där som sitt fadderbarn och sedan kan vi be Ed följa upp med fler foton.

Jag är glad att kunna meddela följande:

Dorothis dockor har gått som smör och inbringat 4000kr!

Redan nu vet vi att Dorothy är välkommen tillbaka till Majornas bibliotek i november så några sysselsättningsproblem kommer hon nog inte att ha.

Lisette och Helenas loppisförsäljning gav 2200kr!

Vi låter dessa 6200kr gå till fonden, som nu uppgår till 28500kr.

Tack till alla tre för initiativ och insats. Tack också till Peter Johansson Compagniet, för skänkt porslin.

Martin och Sophies besök på Sakhumzi blev mycket uppskattat. De gjorde bland annat en utflykt till en park och till allas glädje orkade Amelia följa med. Hon är betydligt piggare nu när hon fått rätt medicin och delegerat mer till sina medarbetare.

Sist men inte minst vill Helena påminna om bloggen (se nedan) som är uppdaterad med bilder bl.a. från Dorothis utställning.

Den är toppen om man vill visa Sakhumzi och vad vi i *Amelias vänner* gör. Tänk om vi alla kunde få en enda person att bli Ameliavän, vilken skillnad det skulle göra för barnen på Sakhumzi.

Varma hälsningar
från styrelsen /Barbro