

Kära Ameliavänner!

Till att börja med vill jag be er skriva in onsdagen den 17/12 i er almanacka. Vi hoppas nämligen att så många som möjligt kan komma till en after-work-glöggfest i Musik i Västs lokal på Vallgatan 38. Syftet är naturligtvis att få ihop en rejäl julgåva till Sakhumzi. Vi minns alla förra årets julbord på Hällsnäs som inbringade en riktigt fin julklapp till Amelia och barnen. Kvällen bjuder på mat och dryck, underhållning, lotteri med fina priser, försäljning av hemstöpta ljus och gåvobrev och inte minst trevlig samvaro. Ta gärna med familj och vänner men låt mig få veta hur många som kommer - så maten räcker. Vi öppnar dörrarna klockan 18.00 så det finns möjlighet att "droppa in " efter julklappsinköpen. Om det är någon som vill bidra med lotteripriser eller annat som kan säljas så hör av er. Amelia hälsar att hon kommer att finnas med oss "in spirit".

"Amelias vänner" är sedan den 29 oktober en ideell förening. Detta kan ge oss nya möjligheter att öka antalet Ameliavänner och gör det möjligt att söka pengar från t.ex. SIDA. Vi kommer att behöva lista alla medlemmar, för att kunna följa reglerna och sända ut kallelse till årsmötet. Vi har ju redan nu namn på nästan alla men några givmilda givare är namnlösa och får gärna ge sig till känna.

Glöm inte att gå in på vår blogg : <http://www.ameliasvanner.blogspot.com> där nya bilder från Sakhumzi kommer att läggas in under den närmaste tiden. Fotografen och Ameliavännen Ed Suter i Kapstaden åkte ut till Sakhumzi och till barnens förtjusning fotade han dem en och en och bad dem berätta något om sig själva. Endast de yngsta var hemma när han var där så vi kommer att be honom intervjua och fota en del av de äldre vid ett annat tillfälle. Jag bifogar ett foto. Vi hade en trevlig och givande studiecirkel hos oss den 3:e nov. Vi lär oss mer och mer om Sydafrika och tillsammans kommer vi fram till fler sätt att nå ut och samla in mer stöd till Sakhumzi. Dorothy berättade att hon syr dockor, som hon får ställa ut till försäljning, till förmån för Sakhumzi, i en monter på Majornas bibliotek i januari. Kanske hon har ett smakprov klart till vår glöggfest.

Här nedan kommer Lisettes inbjudan till nästa studiecirkel.

Jag föreslår att nästa "studiecirkelträff" blir den 15/12 ute på Frölunda Kulturhus.

Vi går på föreläsningen A solidarity relationship kl 19-21 stora salen. Fri entré.

Vi träffas kl 18.00 i cafeterian innan och fikar tillsammans.

A solidarity relationship.

"Föreläsning, bildspel och diskussion kring vad ett utvecklingssamarbete kan innebära: Vad har det för betydelse? Vilken skillnad kan det göra? Hur kan vi mötas jämnlit? Föreläsningen tar sin utgångspunkt i samarbete mellan byn Cata i Sydafrika och praktikanterna från Färnebofolkhögskola"

Föreläsningen/seminariet ingår i ett utbyte mellan Göteborgs stad och Porth

Elisabeth/Nelson Mandela bay Municipality.

Projektet Sydafrika idag pågår mellan 8 nov 2008-11 jan 2009.

Varmaste hälsningar från styrelsen/Barbro

