

Kära Ameliavänner!

Häromdagen blev jag både glad och orolig när Amelia ringde mig. Hon lugnade mig snabbt med att allt var bra och att hon bara ville uttrycka sin tacksamhet. Under sin sjukhusvistelse och även efteråt har hon haft mer tid och kunnat överblicka sitt eget arbete på Sakhumzi under alla år men också hur hon med tiden fått mer och mer hjälp. Inte minst det månatliga stöd hon idag får från oss och Martin och Sophie i London. Utan det skulle det inte finnas något Sakhumzi. Detta måste vi komma ihåg: *Att om många gör lite kan det betyda mycket.* Det betyder att om vi kan finna en enda Ameliavän till eller ge lite mer per månad eller köpa ett gåvobrev som man kan ge bort i julklapp så gör det stor skillnad för Amelia och hennes barn. Priserna på det mesta har stigit och Amelia är glad över att värmen har kommit så att man inte behöver köpa mer paraffinolja för uppvärmning. Priset på den har nämligen fördubblats. Över huvud taget har priserna gått upp, även gasen till spisen. Men hon är så glad över hjälpen med att reparera den. "Utan den spisen klarar vi oss inte". Vädret är som sagt bättre och alla håller sig då också friskare. Amelia har: "Äntligen fattat att jag har högt blodtryck" och har inhandlat en blodtrycksmätare för pengarna vi skickade. När hon känner sig trött får hon hjälp av något av barnen att kolla blodtrycket (alla vill göra det). Sedan vilar hon en 15-20min och det räcker oftast.

Glöm inte att ta en titt på bloggen : www.ameliasvanner.blogspot.com där finns lite nyheter.

Här nedan finns en inbjudan till nästa studiecirkel som är hos oss. Hjärtligt välkomna!

Varmaste hälsningar Barbro och Simon

Hej på er!

Nu är det dags att träffas igen. Måndagen den 3/11 kl 18.30 ses vi hemma hos Barbro Phipps Trappgången 13, Göteborg.

Del av innehåll under kvällen;

tackbrev till sponsorer, gåvobrev, ta fram en Amelia folder som kan delas ut
bestämma en föreläsning vi kan gå på i Frölunda kulturhus nov/dec med fokus på Sydafrika,

på gång hos Sakhumzi childrens center,

mål att arbeta mot för en ev. resa till Sydafrika våren 2010.

Ring Barbro för vägbeskrivning på tel 208683. Eller för er som vill, vi träffas på ICA MAXI Mölndalsvägen kl 18.20 vid ingången. Kan vara bra att ställa några bilar där då det är ont om parkering hos Barbro.

Barbro bjuder på fika!

Anmälan via e-post till Lisette "lisette.svensson@skola.partille.se"

Hälsningar Lisette

Amelia Poswa Sakhumzi Childrens Home www.sakhumzi.org
pg 4146312-6 Barbro Phipps "Amelias vänner"

