

Kära Ameliavänner!

Senaste nytt från Sakhumzi är att Amelia varit inlagd på sjukhus. Tack och lov är hon nu hemma igen och fått besked att hon inte har diabetes och att hennes blodtryck nu, med medicinering, är normalt. Hon sa att sjukhusvistelsen öppnade hennes ögon. "Jag kände mig så stolt över barnen. Varje dag fick jag minst tre besök och de kom med morgonrock, nattlinne, tofflor och blommor. Jag blev så förvånad och glad och först nu förstod jag att jag tänkt på dem som babies och burit allt på mina skuldror. Jag behövde den här läxan för att förstå att jag måste ge dem mer ansvar. När jag kom hem flyttade jag in i tonårshuset där det är mycket lugnare. Ungdomarna är ju i skolan under dagen och på kvällen är det läxläsning. Jag tillbringar 2-3 timmar med småbarnen under dagen och förstår först nu att mitt blodtryck stiger när det blir för mycket stim och stöj. Det skulle betyda mycket för mig om jag själv kan kolla mitt blodtryck. Jag kan köpa en blodtrycksapparat från apoteket för mellan 2-3000rand. Priset avgörs av hur tjock min arm är! "

Jag berättade då att vi denna gång skickat 15000 rand så det var bara för henne att gå till apoteket. Hon blev naturligtvis väldigt glad.

Nu när hon bor i tonårshuset kan man inte nå henne på det vanliga telefonnumret (vilket skrämde upp mig när jag ringde och fick svaret att hon inte var där) utan på en ett mobilnummer. "Barnen gav mig en mobiltelefon och visade mig hur man svarar när den ringer. Senare skall jag lära mig att ringa från den. "

Hon lät så annorlunda denna gång. Lättad är nog ordet. Som om hon nu förstått att hon inte behöver bära hela lasset själv. Det sista hon sa var: "I am so glad to have so many friends in Sweden. Please give them my love."

Vi har nu haft vår första studiecirkel. Denna "kick off" var hos Lisette och Micke som bjöd på både mat och vin. Där missade ni något trevligt - men det blir fler tillfällen om än med enklare förplägnad. Vi var en liten skara men vi njöt av allt det goda som bjöds och lärde oss mycket om Sydafrika. Här nedan kan ni läsa Lisettes brev till deltagarna.

Hej på er!

Tack för visat intresse för vår nystartade studiecirkel.

Det var en trevlig första träff, tårtan var bäst om jag får säga det själv! Gruppens deltagare kommer säkert att variera över tid då alla Ameliavänner är välkomna. Förhoppningsvis blir fler nyfikna.

Vi bestämde att till nästa träff skall Mikael, Barbro och Lisette ta fram stadgar till vår förening, Amelias vänner. Barbro registrerar oss därefter som en ideell förening hos Skattemyndigheten.

Helena och Lisette skall arbeta fram en Ameliabroschyr som ska kunna lämnas ut i samband med att vi försöker värva nya medlemmar. Här behövs kanske en layoutkunnig person. Vi vet inte heller om vi kan skriva ut den på en vanlig laserskrivare eller om vi skall trycka upp broschyren på ett tryckeri.

Öjersjö Brunn skola kommer att ha en melodifestival med sina elever inne på Artisten vid Götaplatsen den 23/10. Här kommer vi att anordna ett café där vi kommer att sälja fika till alla familjer. Robert har skänkt kaffet till fikat. Alla intäkter därifrån kommer att skänkas som julgåva till Sakhumzi. Helena har skrivit ihop ett första utskick som gått hem till föräldrarna.

Helena och Lisette skall göra i ordning gåvobrev som kan köpas och ges bort i julkapp. Dessa skall vi också göra reklam för i Ameliabrevet som Barbro skriver.

Nästa träff blir hemma hos Barbro med en god fika. Datumet vi bestämde blev måndagen den 3/11 klockan 18.30. Anmälan görs till Lisette senast den 29/10.

Lisette skickar ut en påminnelse strax innan med vägbeskrivning till Barbro.

Bästa hälsningar Lisette Svensson

Ja, vi håller på att bilda en ideell förening och det är egentligen något som Simon och jag länge önskat, så det känns underbart. Plusgirokontot blir detsamma men mottagare blir Amelias vänner. Så länge som vi personligen kände alla så fungerade det att betala in till kontot trots att det stod i mitt namn men till vår glädje växer vi antal och med det uppstår nya behov. Men som tidigare gäller : **allt ni betalar in går oavkortat till Sakhumzi.**

Mer information kommer i nästa brev.

Som Lisette skriver är vi tacksamma för hjälp med Ameliabroschyren.

Många varma hälsningar Barbro och Simon