

2008-05-10

Kära Ameliavänner!

Nu kommer inbjudan till vår Ameliaträff och vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt kan komma. Lisette med kolleger på Öjersjö Brunn skola står för arrangemanget som ni kan läsa om här nedan. Ni måste bara se Lisettes fantastiska bilder. Fullt av härliga mestadels glada ungar i badbaljan, nybadade i pyjamas viftandes med tandborstar, eller på kalaset med ansiktet fullt av tårta /eller svenska flaggan.

Vi har glädjande nog kunnat skicka 10000 R även i april samt ytterligare 5000 R till reparation av gasledningen till spisen. Till största delen var det en gåva från eleverna på Öjersjö Storegård skola som haft melodifestival och skänkte överskottet på 3000kr till Amelia. Tack alla fina ungdomar! Deras musiklärare Helena Wattström som varit i Sydafrika sju gånger kom med idén. Tack, också till dig Helena.

Jag talade med Amelia nu ikväll, pengarna kom igår och på måndag skall en reparatör komma ut till dem. Vi håller tummarna att pengarna räcker. Spisen är stor mer som en restaurangspis så man kan ha fyra grytor samtidigt. Fast för närvarande får de laga maten i ett uthus på två små plattor. Som vanligt klagar Amelia inte utan konstaterar bara att det skall bli skönt när spisen blir lagad.

Nu när vi har den mest underbara vårvärme har vintern börjat för Amelia och barnen. Ikväll när jag ringde frös alla för kylan kom plötsligt och huset är inte uppvärmt. Alla måste stanna inne och fastän klockan bara var halv nio var det mörkt som på natten.

Amelia blev förtjust över att höra om vår träff och sa: Lova mig att du hälsar till alla dessa underbara människor som stöttar mig. Ni är de enda som regelbundet varje månad sänder oss pengar. Utan dem vet jag inte hur vi skulle klara oss. Och att ni dessutom kunnat öka summan till 10000R gör stor skillnad för oss. Simon och jag är också mycket glada över att ni alla fortsätter att hjälpa. Tack alla gamla och nya Ameliavänner!

Det vi skickar går ju till det dagliga uppehållet men om det händer något oförutsett så kan det bli svårt att hjälpa till med detta. Robert Säll kom då med ett förslag att vi skulle starta en fond för oförutsatta utgifter. Eftersom vi sedan slutet av förra året har ett litet överskott på kontot kunde det få bli grundplåten. Dessutom finner ni fler förslag i inbjudan. Om vi fortsatt skickar 10000R per månad och fyller på fonden när vi har lite över så kan vi kanske få möjlighet att skicka lite extra när behov uppstår. Vi spelar en stor roll genom att få Amelia att känna att hon inte är helt ensam.

Så ännu en gång tack och väl mött den 1/6.

Vårliga hälsningar Barbro och Simon

## Sakhumzi children´s center

*Den 20 november 1989 antog FN en konvention om barns och ungas rättigheter. Den innehåller alla de rättigheter som barn och ungdomar i hela världen ska ha. För att vi ska kunna leva upp till konventionens artiklar är det dags att starta en fond för våra små vänner i Mfuleni, Sydafrika.*

Amelia är en kvinna som på ett utomordentligt sätt öppnat sin famn och hjärta och därmed visar hur viktigt det är med en familj för ett barns utveckling. Vår roll är att hjälpa henne och barnen med både omtanke och bidrag för att barnen ska kunna få sina basbehov tillfredsställda. Då det inte finns någon buffert för oförutsedda utgifter är det en klok idé att vi hjälper dem genom att skapa en fond för att trygga lösningen av oförutsedda utgifter.

**Söndagen den 1 juni klockan 17.00** är du därför hjärtligt välkommen till Öjersjö Brunn skola i Partille på en Ameliaträff. På programmet står:

- Bildvisning med senaste nytt från Sakhumzi
- Presentation av en nystartad blogg
- Lotteri med priser skänkta av Ameliavänner
- Utställning med föremål inköpta i Sydafrika
- Fikabuffé

Vi kommer även att ha en diskussion utifrån följande frågor:

- Vad vill vi och hur ser vi på vårt framtida engagemang för Sakhumzi?
- Hur vill vi organisera våra framtida satsningar? Ska vi ha en styrelse?
- Är vi intresserade av en framtida resa till Sydafrika och Sakhumzi?
- Hur kan vi bli fler Ameliavänner?

För att få fart på fonden föreslår vi att alla familjer sätter in 100 kr extra och märker insättningen med ”fond” på Barbros Pg 4146312-6 alternativt lämnar en slant på träffen.

Tänk på att fikabuffén, som Ameliavänner på skolan bakat till, kommer att kosta 50 kr per person. Dessa inkomster samt pengar från lotteriet kommer att placeras i fonden. Då vi inte har några omkostnader denna dag går alla pengar direkt in i fonden.

Vägbeskrivning till Öjersjö Brunn skola. Åk väg 40 mot Borås, ta av Rådamotet och sväng vänster. Du kör sedan in på Öjersjövägen och i fjärde rondellen tar ni

höger och kommer då direkt in på skolans parkering. Vårdshuset ligger uppe till vänster.

Buss 513 från Korsvägen, läge D klockan 16.36. Det tar 16 minuter till hållplats Öjersjö Brunn skola.

Anmälan görs till Barbro eller Lisette via e-post eller telefon senast 28/5. Berätta hur många som kommer så att vi kan planera för fiket. Glöm inte att ta med dina vänner...!

**Varmt välkommen!**

Barbro.Phipps@bostream.nu  
Tel.208683

[Lisette.Svensson@skola.partille.se](mailto:Lisette.Svensson@skola.partille.se)