



Children's Care Centre, Sydafrika

[www.sakhumzifriends.org](http://www.sakhumzifriends.org)

Amelias Vänner plusgiro 4146312-6 / bankgiro 356-1529

Nyhetsbrev 23 maj 2017

Kära Ameliavänner!

Glada nyheter!! Äntligen är bouppteckningen klar och Anathi och Belinda kommer att ingå i stiftelsen tillsammans med Amelias advokat. Detta innebär att de kommer att driva verksamheten vilket ju var Amelias önskan.

Tyvärr har det varit en del konflikter med Amelias dotter som gjort att det dragit ut på tiden men vi hoppas att man nu kan fortsätta arbetet i lugn och ro och vi vet att det blir i Amelias anda.

Vi har tät kontakt med Anathi som verkligen visat vad hon går för under dessa månader. Hon tackar alla Ameliavänner för allt stöd sedan Mama lämnade dem. *Bless you! You are our pillar of strength and we are so grateful.*

Vi kan också berätta att vi den senaste tiden fått flera generösa gåvor som vi är mycket tacksamma för.

Först vill vi tacka Marie-Louise Stenbom, en av de första Ameliavännerna, för att hon tänkte på barnen på Sakhumzi när hennes sambo Stefan oväntat och alltför tidigt lämnade henne. Hon gav hans vänner en möjlighet att istället för blommor ge en gåva till Sakhumzi. Marie-Louise skrev: Så kanske det kan bli något gott av det som hänt.

Vi vill också tacka Karin och Roland Furberg, som besökte Amelia i höstas, för att de berättat om Sakhumzi för sin församling i Älgå.

Karin skrev: Visst har vi duktiga tanter i Älgå som träffas en gång i veckan under vintern och handarbetar och umgås samt lägger en slant till Amelias vänner. Nyligen bjöd tanterna dessutom in till "Kafferepet" där gästerna lät sig väl smaka av kakbuffén och vackra hantverk lottades ut. Pengarna man fick in gick oavkortat till Amelias vänner.

Vi sänder ett varmt tack till alla tanter för deras fina arbete.

Vårt nya Swishkonto kom väl till pass när Öjersjö-Brunn skola hade en familjedag. En mycket stor summa svischade in på kontot. Stort tack!  
Helena skrev:

*Under tio års tid har vi på Öjersjö Brunn skola sträckt ut handen till Sakhumzi och arbetat med ett värdegrundsarbetet som resulterar i en insamling till förmån för vännerna i Sydafrika. För det är med stor glädje vi säger att det är våra vänner!*

*Det är en av de häftigaste upplevelserna med det här arbetet. Att eleverna/barnen här i Sverige känner att det är på riktigt och att dem på riktigt har vänner som behöver dem på andra sidan jordklotet. Kanske ännu mer värdefullt är att vi behöver dem! För att få perspektiv på våra liv, utveckla förståelse och empati.*

*Att göra gott för någon annan är att göra gott för sig själv!*

*Vår familjefest innehöll allt från Café, basar, Fiskdamm, lotteri, minikonsert, tipspromenad, springlopp till Oves Foodtruck som ställde upp helt gratis och all vinst gick till Sakhumzi. Fantastiskt!*

*Ett särskilt varmt tack till Peder och Andreas för detta!*

*Under kvällen kom två stycken elever som går i åk 5. De ville ge oss en sak! Det visade sig vara flera hundra kronor som det själva hade jobbat ihop genom att baka och gå ut och sälja till grannar och vänner. Det bästa kvittot man kan få på att det här är ett viktigt och lärorikt arbete där hela hjärtat finns med! 1000 TACK finaste Alice & Laura.*

*Vi, elever, föräldrar och personal är otroligt stolta över det arbete vi lägger ner och så tacksamma för det som vi får tillbaka!*



*Kunskap, gemenskap, hopp & kärlek! Vi växer som människor*



Detta nyhetsbrev är det hundraöde brevet sedan Amelias vänner bildades och vi vill göra det klart att det är **alla goda krafter tillsammans** som gör att vi fortfarande kan finnas till för barnen på Sakhumzi.

Stort och varmt tack från styrelsen/Barbro