

Kära Ameliavänner!

Hoppas ni trots det myckna regnandet haft en skön sommar. Själva har vi haft både Läcköopera och takomläggning att förlusta oss med.

Talade med Amelia igår kväll och trots att de har vinter och vi sommar tycks nederbörden vara ungefär den samma, fast vi har det varmare. Regnet har gjort att det regnat in även i det lilla rum där datorn står. Så just nu har de ingen fungerande dator eller internet. Och först när man reparerat taket kan man ordna detta. Amelia har förgäves försökt ringa mig för att berätta om sin glädje och tacksamhet över hur allt ordnats vad gäller bilarna. Pengarna från Konsertkör i Västs konserter med Lill Lindfors har gått till inköp av en bättre begagnad minibuss med plats för 16 (eller 25 om det är barn) samt till reparation av den gamla pick-upen. Äntligen kan hon slappna av vad gäller bilarna. Stort tack till Göran Håkansson för allt hans arbete med detta.

Ibland löses problem på ett oväntat sätt. Amelia berättade igår att samma dag hon ännu en gång försökte ringa mig blev hon uppringd av Ed, en god vän till Martin och Sophie (Simons bror med fru), som bor i Kapstaden.

Han ville besöka henne och när han hörde om problemet med datorn erbjöd han sig vara länk mellan Amelia och de hon vill kontakta. Det var genom honom jag fick veta att Amelia sökte mig. Hon är övertygad om att när hon behöver hjälp så kommer den till henne i någon form. "The Lord hears my prayers".

Det visar sig också att Ed är fotograf så Amelia skall be honom om hjälp med foton av barnen när de leker med dockorna och annat vi skickade dem.

Förskolebarnen som gav bort "sina" leksaker blir nog glada över det. Amelia tycker att leksakerna är av fantastiskt bra kvalitet.

Flickorna har gjort en dockhörna där de matar och klär av och på dockorna och gosedjuren. Pojkarna har tagit hand om bilarna, spelen och en del gosedjur.

Vi har även under sommaren kunnat sända 5000 rand i månaden (även om vi just nu har tömt kontot). Amelia kan inte nog betona hur betydelsefull vår hjälp är. Samtidigt bär hon på en rädsla att alla snart blir trötta på henne eftersom det ständigt dyker upp nya problem. Jag försäkrade henne om att vi inte tröttnat och att det ständigt dyker upp nya personer som vill hjälpa på sitt sätt.

Hörde nyligen en klok person uttrycka det så bra:

Gör det du kan - med det du har - där du är.

Många varma hälsningar från Barbro och Simon