

Tack, kära vänner för era generösa bidrag!

Vi har de senaste månaderna kunnat skicka dubbla summan dvs 5000 rand. Detta motsvarar halva matkostnaden för Amelia och är naturligtvis till stor hjälp.

Före jul sände jag en ny ansökan (efter tips från Axel och Eva Brändström) till Arbetarrörelsens Bokcafé. Detta resulterade i ett bidrag på 5000kr ! Tack, Bokcafé't och tack Axel och Eva! Amelia satte genast pengarna på kontot för skolvavgifter. Hon måste som ni vet innan årets slut få ihop summan som krävs annars får barnen inte sina betyg. Kostnaden för varje skolelev ligger troligtvis på 2000rand/år (ungefär samma i svenska kronor). En stor utgift men systemet är för närvarande sådant. Skolan är dock en förutsättning för att ungdomarna skall ha en chans i livet och något Amelia kämpar för.

Ni undrar nog vad som hänt med pengarna från vårkonserterna. Pengarna skulle ju gå till att bygga till det lilla hus som några föräldrar, som dött i AIDS, lämnat till Amelia. Hennes dröm var att sedan bo där med tonåringarna. Hon vill ha det lite lugnare !! Själva har vi två tonåringar i huset och har svårt att se hur detta skulle kunna bli lugnare men det visar på hur olika våra liv är.

Strax före jul fick jag veta att en av medlemmarna i Mölnlycke Rotary Club, Robert Säll, planerade att åka till Kapstaden med fjorton ungdomar från Hulebäcksgymnasiet. Ungdomarna har i snart tre år arbetat med olika utbytes projekt med Kapstaden. Robert ville kontakta Amelia och den Rotary Club som skall hjälpa till med byggprojektet.

Han besökte Amelia vid flera tillfällen. Amelia kände förtroende för honom och tillsammans med henne gick han igenom de behov som finns. Han har sammanställt en omfattande rapport om förhållandena där och listat olika behov. Förhoppningen är att det kan bildas fler grupper som vår som kan fokusera på något av de behov som finns. Amelia skulle då avlastas och kanske en grupp av personer som hon har förtroende för kunde administrera det hela. Idag går en stor del av Amelias tid åt att skaffa pengar och att stoppa dem i det mest akuta hålet.

Våra pengar går ju främst till mat men ibland måste elkostnader, bilreparation etc. gå före. Det är en god ide' att dela upp behoven så att varje hjälpgrupp står för sin del t.ex. inköp av bil, bensinkostnader, el- och vattenkostnader, skolkostnader, förskolematerial och kanske en utbildad förskollärare, (vi kommer att skicka ner en del begagnat förskolematerial som en Ameliavän har samlat in).

Kostnader för barnens kläder inkl skoluniform som är obligatorisk. Idag får man kläder enbart efter storlek. Amelia skulle önska att tonåringarna kunde få ha egna kläder.

Amelia önskar också att det fanns pengar till att ge varje barn en liten födelsedagspresent eller ett biobesök.

En utflykt till stranden är också något som de älskar. Både Robert och min svåger och svägerska som var där över jul gjorde utflykter till stranden med ett stort antal barn.

De hade sommarlov då men nu berättar Amelia att det har börjat regna och att vintern nog blir tidig i år.

Hon hoppas ju att tonåringarnas hus skall bli klart innan det blir kallt och det gör vi också. Göran Håkansson sköter kontakten med Rotaryklubben där nere. Det blir många emails och mycket väntan men Robert Sälls besök där var en bra investering för fortsatt samarbete. Han mötte ett stort antal personer och knöt kontakter. Vi har nu också en bättre uppfattning om vad som behöver göras.

Amelia är som alltid tacksam och förundrad över att så många så långt bort tänker på henne och hennes barn. Det ger henne kraft att fortsätta säger hon.

Med varma hälsningar Barbro och Simon och
God Bless and lots of love from Amelia and the children